



hiken



Kennis



Scouting
Van Bosco
Sittard

De Dukkel



Zien



twee minuten



amper



horen



Nest



ruihen



acht speltakken



<u>Speltak informatie</u>		<u>Bestuur</u>
<u>Beyers</u> Vrijdag 17.30 – 19.00 Contactpersoon: Chris Hodenius Hetty1@zonnet.nl 046-4517997	<u>Kabouters</u> Vrijdag 19.00 – 21.00 Contactpersoon: Marie-Coline Vroomen mcvroomen@home.nl 06-47124246	<u>Voorzitter</u> Ron Hennes R.hennes@skynet.be
<u>Welpen</u> Vrijdag 19.00 – 21.00 Contactpersoon: Joris Janssen appelstoel@hotmail.com 06-51693260	<u>Gidsen</u> Zaterdag 16.00 – 18.00 Contactpersoon: Ruud Ramakers Ruud_ramakers@hotmail.com 06-28628411	<u>Penningmeester</u> Dhr. van Etten Limbrichterweg 22 6135 GG Sittard 046-4518895
<u>Verkenners</u> Woensdag 19.00 – 21.00 Contactpersoon: Tom Kromhof Tom.kromhof@home.nl 06-45740823	<u>RSA 313</u> Vrijdag 19.30 – 21.30 Contactpersoon: Jeroen Paes Jeroen.Paes@home.nl	<u>Secretaris</u> Vacant. Meer info bij Arno Brouwers arno@hetnet.nl. Opgeven voor verkiezing 7-4-05 bij Marie-Coline Vroomen mcvroomen@home.nl.
<u>Pivo's</u> Vrijdag 21.30 – 23.00 Contactpersoon: Olaf Adams Olafadams313@hotmail.com 06-54384526	<u>Dukkels</u> Vrijdag 21.30 – 23.00 Contactpersoon: Yves van Gennip Y.v.Gennip@tue.nl 06-12633093	<u>Contributie</u> € 6,50 per maand Postbankrekening: 500003 tnv. Scouting Don Bosco te Sittard
<u>Internet</u> www.scouting-donbosco.nl	<u>Dukkelredactie</u> Ruud Kuiper (Hoofdredacteur) Ruud Hamers (Eindredactie) Ruud Ramakers (Layout) Contactadres: Dukkels@Yahoo.com	
<u>Deze Dukkel werd mede mogelijk gemaakt door:</u> Roel Pelman, Arno Brouwers, Marie-Coline Vroomen, Joris Janssen, Patrica Rennenberg, Tom Kromhof, Yves van Gennip, Eline Houben, de Gidsen en de Ruudactie		

Hallo Dukkellezer,

in dit hoekje kunnen jullie voortaan iets lezen over de nieuwste speltak van Don Bosco, de Dukkels. Deze speltak is voor stafleden vanaf 18 jaar en alle andere geïnteresseerden vanaf 23 jaar.

Momenteel hebben we 15 leden, waarvan 8 staflid zijn, 6 zijn overgekomen van de Pivo's en eentje een oudlid is van onze stadsgenoot Scouting St. Jozef.

Een van de programma's waar de Dukkels zich mee bezig hebben gehouden, is het uitbrengen van de Dukkkel die je nu aan het lezen bent. De bedoeling is dat er nog vele Dukkels zullen volgen.

Al met al zijn we een jonge speltak met veelal ervaren Scoutingmensen, die langzaam maar zeker zijn plaats binnen de groep heeft weten te vinden en nog veel kan betekenen voor de hele groep.

Groetjes,

De Dukkels

Wist je dat ...

- Dit de eerste Dukkkel is in ruim 8 jaar is
- De redactie bestaat uit Ruud, Ruud en Ruud
- Hij daarom al is omgedoopt tot Ruudactie
- Dit onhandig is als iemand binnenkomt en roept "hé Ruud"
- Iedereen een stukje kan schrijven voor de Dukkkel
- Dit gemaïld kan worden naar Dukkels@yahoo.com
- Onze stamgroep (Dukkels) de op 5 na grootste van Nederland is
- Dit meteen bij oprichting was
- Zij ook ieder kwartaal de Dukkkel gaan verzorgen
- Een hoop mensen moeite hebben om de deadline te halen
- De wist je datjes volgende keer een eigen pagina krijgen.
- Iedereen ze kan inzenden naar het redactie adres.
- De redactie te bereiken is via Dukkels@yahoo.com



Beste Dukkkel-lezer

Hier ligt 'ie dan, de allereerste nieuwe Dukkkel. Voor de mensen die niet weten wat de Dukkkel precies is, hier een korte uitleg. De Dukkkel was vroeger het clubblad van scouting Don Bosco. De Dukkkel werd van 1989 tot 1993 maandelijks uitgegeven en stond vol met leuke weetjes, roddels, zomerkamp- en bivakverslagen en belangrijke informatie. Toen begin dit seizoen de nieuwe groep "De Dukkels" (speciaal opgericht voor ex-pivo's en stafleden die naast hun eigen speltak nog iets anders binnen scouting willen doen) begon met draaien, besloten we al snel dat we dit illustere blad waarmee we de naam delen opnieuw leven moesten inblazen. Na enkele vergaderingen hadden we een hele groep van enthousiaste mensen opgedeeld in striptekenaars, onderzoeksjournalisten, interviewers, Pr-medewerkers, speltakstukjes-coördinatoren en redactieleden. De eindredactie werd vanwege de bezetting (namelijk Ruud Ramakers, Ruud Hamers en Ruud Kuiper) al gauw omgedoopt tot "de ruudactie". Om inspiratie op te doen voor de nieuwe Dukkkel hebben we toen met zijn allen een aantal vrijdagavonden door de oude Dukkels zitten bladeren. We lazen ondermeer over het zomerkamp van de verkenners in 1992 naar Roggel dat het thema "Olympische spelen" had en dat Milly-Vanilly een nummer 1 hit had gescoord. We werden spontaan overvallen door nostalgie. Dat is misschien ook wel de beste reden om de Dukkkel een nieuw leven in te blazen, zodat een verkenners van nu over tien jaar in een uitgave van de Dukkkel kan lezen over het zomerkamp van 2004 naar Bemelen met het thema "Een reis om de wereld" en de nummer 1 hit van Men2b. We hopen allemaal dat deze eerste Dukkkel het begin zal zijn van een hele reeks Dukkels zodat iedereen, zowel jeugdleden als ouders, net als vroeger regelmatig leuke weetjes, roddels, zomerkamp- en bivakverslagen en belangrijke informatie kan lezen.

De Dukkkel zal elk kwartaal in ieder geval op internet (www.scouting-donbosco.nl) uitkomen en deze eerste Dukkkel zal ook op papier worden uitgebracht. Na deze eerste uitgave zal worden bekeken of er genoeg animo en financiële draagkracht is voor een blijvende papieren uitgave. Namens de ruudactie en alle andere mensen die aan de totstandkoming van deze Dukkkel hebben meegewerkt kan ik zeggen dat we allemaal hopen dat iedere lezer ons initiatief kan waarderen en het leuk zal vinden om elk kwartaal een echt gedrukte Dukkkel te ontvangen. Verder wensen we iedereen veel leesplezier en, laten we hopen, tot de volgende Dukkkel.

De Ruudactie



De geschiedenis van de Dukkel

De wat oudere leden van scouting Don Bosco zullen het nog wel herkennen, het groepsblad de Dukkel. Dit blad is al een paar keer opgedoken in de geschiedenis van deze scoutinggroep. Het clubblad stamt nog uit 1989, toen in december het eerste proefexemplaar van de Dukkel is gemaakt, daarvoor zijn ook al andere pogingen gedaan om een clubblad op te richten, maar die hebben nooit de naam Dukkel gehad. Nadat dit proef exemplaar door de staf en groepsraad werd goedgekeurd, zijn er in 1990 vier Dukkels uitgekomen. Deze hadden een groene kft waar de ruïne van kasteel Annadael en het bijbehorende familiewapen opstond. Dit omdat het (oude) gebouw aan de Annadaelstraat lag. Dit blad was zo'n succes dat het 4 jaar (tot 1993) heeft bestaan met ieder jaar een andere kleur kft. Met de nummering van de bladen ging wel eens iets mis zo waren er in jaargang 2, twee verschillende nummers 6 en geen 7 en in jaargang 3 twee nummers 1 en twee nummers 3 en geen nummers 2 of 4. Ook verscheen om een of andere reden na het maart nummer uit 1993, plotseling een april nummer uit 1992. Maar ondanks deze kleine foutjes was het groepsblad een succes. Helaas kregen de mensen die het blad maakten minder tijd en verscheen er na 4 jaargangen in '93 geen nieuw exemplaar meer. Maar in 1996 richtte een paar jongere stafleden met hulp van een paar oudere de Dukkel weer op. Dit keer stond er een tekening van Zeph Benders op de voorkant. Maar helaas na 1 jaargang kwam hier ook een einde aan. In 2004 werd een nieuwe speltak voor stafleden en andere mensen die bij scouting Don Bosco betrokken wilde blijven, maar te oud waren om jeugd lid te blijven, opgericht door Yves van Gennip en Sjors Schulpen. Tijdens het oprichten is besloten om met de leden van deze speltak de Dukkel weer op te richten. Deze speltak besloot zichzelf daarom ook 'de Dukkels' te noemen. Het eerste exemplaar van de nieuwe Dukkel leest u op dit moment. Waar de naam Dukkel vandaan komt volgt hierna.

Roel Pelman



Couplet 2:

Have you seen the old girl, who walks the streets of London
dirt in her hair, and her clothes in rags?
She's no time for talking, she just keeps right on walking
Carrying her home, in two carrier bags

Refrein

Couplet 3:

And in the all-night cafe, at a quarter past eleven
some old man sitting there, all on his own
Looking at the world, over the rim of his tea-cup
Each day lasts an hour, then he wanders home alone

Refrein

Couplet 4:

And have you seen the old man, outside the seaman's mission?
His memory's fading, with those medal ribbons that he wears
And in our winter city, the rain cries little pity
For one more forgotten hero, and a world that doesn't care

The Streets Of London – Ralph Mctell

Couplet 1:

C G Am Em
Have you seen the old man, in the closed-down market
F C D7 G7
picking up the papers, with his worn-out shoes?
C G Am Em
In his eyes you see no pride, and held loosely by his side
F C G7 C
yesterday's papers, telling yesterday's news

Refrein:

C F Em C Am
So how can you tell me, you're lo - ne - ly
D7 G G7
and say for you that the sun don't shine?
C G Am Em
Let me take you by the hand, and lead you through the streets of
London
F C G7 C
I'll show you something, to make you change your mind

De Dukkel en de diepere achtergronden van dit clubblad.

In Dukkel nummer 2 uit 1990 stond het volgende verhaal over de Dukkel, het voorwerp waar dit clubblad naar genoemd is. We vonden het wel toepasselijk om dit verhaal in de eerste uitgave van deze nieuwe Dukkel nog eens af te drukken.

Wat is de Dukkel precies? Het is “Gewoon” een stukje hout. In feite is het een houtspaander, die tijdens het houthakken in de ronde vloog. Daarom lijkt het een gewoon stukje hout te zijn. Niets is echter minder waar. Het ongewone aan dit stukje hout is dat er heel wat herinneringen en kampverhalen aan vast zitten. Sinds de legendarische woorden: “Dit is een Dukkel” zijn uitgesproken is de Dukkel overal mee heen geweest. Er ging geen kamp of Bivak voorbij of de Dukkel was er wel bij. Alle verhalen van deze kampen plakken dus als het ware aan de Dukkel vast. Maar ook de Dukkel zelf heeft al de nodige avonturen achter de rug. Toen de Dukkel nog niet zoveel bekendheid genoot, kwam het herhaaldelijk voor dat hij vergeten werd en zo de binnenkant van de wasmachine zag. Een proper Dukkeltje dus. Een andere keer was de Dukkel verloren geraakt in een wei. Wat normaal niet voor normaal wordt gehouden gebeurde toen: met 20 op een rij werd er gezocht om dit stukje hout terug te vinden. Het spreekwoord: “Een naald in een hooiberg zoeken” zou je kunnen veranderen in: “Een Dukkel in een wei zoeken”. Wonder boven wonder werd hij weer teruggevonden. Door al deze herinneringen en kampervaringen die aan de Dukkel kleven, is de Dukkel behoorlijk in waarde gestegen. Dit ging zelfs zo ver, dat hij ene groot deel van een kamp doorbracht in ene geldkist. Hier hield hij het echter niet zo lang uit, want de nieuwe verhalen drongen niet zo erg door tot die geldkist. Tot op een keer, maar..... Dat is een ander verhaal.

Nu zullen de meeste mensen zich wel afvragen waar het verband tussen de Dukkel en het clubblad ligt. Hiervoor moeten we even terug naar de oorspronkelijk Dukkel: de houtspaander. Op het moment dat deze werd overhandigt was dit niet meer dan die houtspaander met de naam: Dukkel. Langzamerhand steeg dit stukje hout in waarde en werd het een symbool voor al diegenen die ermee te maken hadden (en dat was niet alleen de eigenaar). Zo willen we ook ons clubblad zien: uit het niets willen we iets fantastisch en blijvends maken. Of ons dit ook lukt kunnen jullie als lezers het beste beoordelen.

Bewerkt uit De Dukkel nummer 2, 1990, origineel geschreven door Arno Brouwers.

Pivo, volgens het groot handboek der Scouting Nederland:



De leeftijdsgroep van 17-21 jaar heet "Jongerentak". Een lid van de Jongerentak heet Pivo, wat een afkorting is van "Pionier" en "VOortrekker", wat de oude namen zijn van de jongens en meisjes in deze leeftijdsgroep. Een groep Pivo's heet een "Stam". Pivo's organiseren hun activiteiten en programma's geheel zelfstandig, maar indien gewenst, kunnen zij een beroep doen op de "Stam-Adviseur". Een Pivo-stam is bijna altijd gemengd. Het basis-uniform van de Pivo's is een brique blouse, zoals van de Explorers. Veel Pivo-eenheden ontwerpen een eigen logo en gebruiken een T-shirt met dat logo als hun uniform. Dit is het logo van onze Pivo-stam.





Hey mensen,

Wij zijn de Rowans en Sherpa's, beter bekend als RSA313. We zijn een groep met zowel jongens als meisjes, tussen de 14 en 18 jaar. Momenteel zijn we met 15 mensen. We komen bij elkaar op vrijdagavond van half 8 tot half 10.

We houden ons voornamelijk bezig met het verbeteren van deze wereld. Ons programma is elke week weer anders, o.a. bosspellen, kwispelen en het tot stand brengen van de wereldvrede. We gaan soms eens een weekend op kamp en 1x per jaar 2 weken op zomerkamp. Dit jaar gaan we met het vliegtuig naar Wales.

Groetjes, RSA



BEVERS

De bevers bij onze groep draaien als een zeer goed geoliede machine. De groep telt 12 bevers en daar willen we het ook bij houden. Met 12 bevers kun je een leuk en verantwoord programma draaien. Daarom werken we met een wachtlijst, waar nu alweer enkele kinderen op staan (dus mochten er nog kinderen bij willen komen, laat ze zich dan tijdig opgeven, want wie het eerste op de wachtlijst staat, is ook het eerste aan de beurt als er plaatsen vrij komen). Het aantal van 12 bevers hebben we al heel lang en dat is toch aanmerkelijk als je bekijkt dat de bevers alleen maar van hun 5^e tot hun 7^e bij de bevers blijven. Daarna vliegen ze over naar de kabouters of de welpen. Nieuwe bevers moeten altijd van buitenaf komen en dat blijkt dus geen probleem te zijn. Verder heeft de leiding al vanaf het begin van het seizoen het programma van het hele jaar klaar. Dat zie je op de bijgevoegde tekening wel: Lange Doener en Juffrouw Pompedomp hebben tijd om even te niksen.

Op 14 januari is het weer feest bij de bevers. Dan worden alle bevers, die dat nog niet zijn, geïnstalleerd. Dan hoort iedereen er officieel bij.

Voor meer informatie over de bevers verwijzen we graag naar onze internet-site, waar een heel stuk over deze jonge speltak staat (www.scouting-donbosco.nl)

Groetjes, Lange Doener



Beste Dukkellezers en – lezeressen!

Welkom bij de Verkenners. Wij zijn jongens tussen de 11 en de 14 jaar oud en we komen bij elkaar op woensdagavond tussen 19:00 en 21:00. Dit doen we onder leiding van Tom, Ralf en Patricia. Raymond en Guido zijn ook allebei stafleden, maar helaas maar weinig aanwezig op woensdagavond.

Op zo'n woensdagavond doen we van alles, soms dan krijgen we technieken aangeleerd. We leren dan bijvoorbeeld knopen leggen, kampvuurtjes maken, omgaan met bijlen en messen, koken, EHBO enzovoorts. Buiten dit doen we ook spelletjes die we zelf ook mogen verzinnen. Graag spelen we Levend Stratego op de Schwienswei, lekker door het bos hollen.

1 keer per jaar gaan we op zomerkamp en dat doen we samen met de Gidsen. We gaan dan een week lang alleen maar avonturen beleven. We slapen dan in tentjes en we gaan op hike, maken kampvuur, doen (bos-)spellen en nog veel meer leuke dingen. Buiten dat we op zomerkamp gaan, gaan we ook (weer samen met de gidsen) op winterbivak, dat is voor ons alweer heel snel. We gaan namelijk op 28-29 en 30 januari naar Heerlen. We slapen op winterbivak wel in een gebouw en dan doen we een weekendje allemaal leuke dingen.

Met Pinksteren gaan we op Intercamp, dat is een kamp waar allemaal scouts komen uit het binnen- en buitenland. Dit jaar is dat bij Maastricht, maar het is nog niet helemaal zeker of we kunnen gaan. Als we niet naar Intercamp kunnen gaan, dan gaan we gezellig met de Gidsen&Verkenners zelf een paar dagen op kamp.

We gaan het hier even bij laten. Tot het volgende dukkelstukje!

Met vele groetjes, De Verkenners en Staf



Buiten het draaien van het programma om, kost het me nog zo'n twee tot vier uur per week om programma's voor te bereiden, kampplaatsen te zoeken, de benodigde materialen bijeen te zoeken en dergelijke. Gelukkig krijgen we steeds meer materialen, maar we hebben ook niet alles. Daarom blijft het soms nog nodig om creatief om te gaan met het materiaal dat we wel hebben.

>Je gaat in februari naar Slowakije voor je afstuderen. Wat ga je daar doen?

Ik ga daar bij een bedrijf werken dat kabelbomen maakt. Dat zijn bundels met meerdere kabels. Ik ga me bezighouden met het zogenaamde optimaliseren van bedrijfsprocessen, dat wil zeggen dat ik ga kijken hoe ze makkelijker kunnen werken. Ik hoef daarvoor niet elke week in Slowakije te zijn, maar ik zal wel wat minder tijd krijgen om als staf te draaien. Ik zal de meeste weekenden echter wel in Sittard zijn.

>Hoelang zal je afstuderen duren?

Er is geen precieze einddatum gepland, maar het zal eind juni, begin juli worden. Ik ben dus op tijd terug voor de zomerkampen en het overvliegen.

>Heb je het zo gepland om op tijd terug te zijn voor de kampen?

Nee, maar ik wil wel graag mee, dus het is leuk dat het zo uitkomt.



Hallo allemaal!!

En welkom bij het eerste Dukkelstukje van onze kabouters. Deze keer nog geschreven door stafleden, maar vanaf onze volgende uitgave van de Dukkel zal het stukje door de kabouters zelf gemaakt worden! Merendeel van jullie weet al wie de kabouters zijn, namelijk een groep meisjes tussen de 7 en 11 jaar oud die iedere vrijdag van 19:00 uur tot 21:00 uur het gebouw van scouting onveilig maken. De avonden kunnen variëren van buitenspelen tot gezellig binnen knutselen in de warmte en met ons nieuwe gebouw gaat dat zeker lukken! Onze groep kent ook verschillende volkjes en deze volkjes komen uit het land waar de kabouters iedere week in spelen, namelijk Bambilië. De volkjes die wij hebben zijn: Irene uit Wamshaven en wordt Wamsie genoemd, Ruudje uit Holdorp met de naam Holly, Alain uit Raasoord met de naam Razertje en als laatste Marie-Coline uit Jiggelen met de naam Jiggel. In de toekomst zullen wij steeds vaker met ons eigen volkje programma's gaan doen. Wij hopen jullie zo (voor de eerste keer) een kleine, maar goede indruk te hebben gegeven van onze kabouters en tot ons volgende Dukkelstukje!



Groetjes, De Kabouters



Raadsel

Alex ging naar de gamma om inkopen te doen voor het nieuwe gebouw.

Hij vroeg aan Ruud (die toevallig moest werken): "wat kost 1?".
"1 kost 4 euro" antwoorde Ruud.

Dat vond Alex wel erg duur. Dus hij vroeg: "en wat kosten 12 dan?"

"12 kosten 8 euro" antwoorde Ruud weer.

Alex krabde zich eens verbaast achter zijn oren, en vroeg: "Wat nou als ik

144 zou willen"

Waarop Ruud antwoorde: "dat zou dan 12 euro worden"

Wat was Alex aan het kopen?

Het antwoord kunt U vinden in de volgende Dukkel

FOKKE & SUKKE

VOLGEN BRAAF DE DIGITALE TREND...

OKÉ, IK SCHRIJF ME IN VIA DE WEBSITE, MAAR
DAN VERWACHT IK WEL DAT ER VOLGEND JAAR
VANACHTER DE PC GEHIKED KAN WORDEN!!

WAT PRIKKELENDER NATUURPLAATJES
HADDEN OOK WEL OP DIE WEBSITE
GEKUND!



>Je houdt je de laatste jaren ook bezig met het Overvliegweekend. Wat is je rol daarin?

Dit jaar zal ik waarschijnlijk voor de derde keer de organisatie van het overvliegen coördineren. Het is echter de vierde keer dat ik in de organisatie zit. In het eerste jaar zorgde Arno nog voor de coördinatie. Ik zorg ervoor dat alle dingen die moeten gebeuren voordat het weekend begint, ook daadwerkelijk gedaan worden. Van elke speltak zit een staf lid in de organisatie, zodat we programma's krijgen die voor iedere speltak leuk zijn. Dat is de afgelopen jaren steeds goed gelopen. Helaas hebben we dit jaar het overvliegen op ons eigen gebouw moeten doen, maar het komende jaar zal het weer een weekend worden in een ander gebouw. Heel misschien volgt er zelfs nog eerder een groepsweekend, als goedmakertje omdat we geen Overvliegweekend hebben gehad, maar met de organisatie daarvan is helaas nog niemand bezig.

>Je hebt ook iets met het materiaal van de groep van doen?

Rob van Etten is de materiaalmeester van onze groep, maar ik help hem. Samen kijken we wat er nodig is en hebben we contact met de staf leden om erachter te komen welke spullen zij nodig hebben. Het gaat dan alleen om kampmaterialen, zoals tenten en touwen. Voor knutselmaterialen zorgen de speltakken zelf. Gelukkig kunnen we soms bedrijven vinden, die bereid zijn om ons met materialen te sponsoren, om zo hun naamsbekendheid te vergroten. Nieuwe sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom.

>Je neemt veel organisatie op je. Heeft dit iets te maken met je studie Bedrijfskunde?

Niet per sé. Ik vind het organiseren van dingen gewoon leuk om te doen. Vooral als je resultaat ziet van je inspanningen en je ziet dat de kinderen plezier hebben, dan is dat erg leuk. Dat is ook de reden dat ik staf geworden ben. Maar ook al voordat het resultaat er is, heb ik veel plezier aan het organiseren zelf.

>Je zal wel veel tijd kwijt zijn aan al je Scoutingbezigheden?

Don Bosco stelt zich voor: Slowaak in spe?

Door Yves van Gennip

Op een koude herfstmiddag midden in december, vind ik Tom Kromhof in ons nog altijd naamloze nieuwe gebouw. Nadat hij klaar is met het kaartspelletje "Magic", schuift hij aan voor het eerste interview voor de nieuwe Dukkel.

>Kun je mij en de lezers iets over jezelf vertellen? Wat doe je in het dagelijks leven, binnen Scouting en op al die terreinen?"

Op Alditerrreinen parkeer ik vooral. Momenteel studeer ik Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Zuyd. Ik zit nu in het vierde jaar en in februari zal ik beginnen met afstuderen in Slowakije. Ik zit al vanaf mijn zevende bij Scouting, dus momenteel ben ik bezig met mijn veertiende jaar bij Don Bosco. Ik ben als Welp begonnen en ben nu al aan mijn vierde jaar bij de Verkennerstaf bezig en dat bevalt me nog altijd goed.

>Ben je ook wel eens staf geweest bij een andere speltak?

Ik ben een tijdje hulpstaf geweest bij de Welpen.

>Is er veel verschil tussen de Welpen en de Verkenners?

Op sommige gebieden zijn de Verkenners een stuk zelfstandiger dan de Welpen, hoewel er natuurlijk altijd begeleiding nodig blijft. Daar zijn wij, stafleden, dan ook voor. Bij de Welpen moet je bijvoorbeeld elke week een programma maken, bij de Verkenners is dat niet altijd nodig. Die vermaken zich zelf vaak uitstekend met zelfverzonnen spelletjes, die de staf soms niet eens snapt of spelen die ze in de pauze op school spelen. Ze brengen dus ook eigen ideeën in voor het programma.



Welkom bij de allereerste welpencorner.

In deze 158 woorden tekst ga ik elk kwartaal een klein beetje uitleggen wat de welpen gedaan hebben, en wat we allemaal van plan zijn te gaan doen. Ook komen hier interessante weetjes in te staan voor de welpen en welpen-ouders.

De welpen bestaan momenteel uit 13 leden, 1 staflid en 2 hulpstafleden. Het allereerste nieuwtje is dat één van de mensen die momenteel hulpstaflid is (Senna) vanaf volgend scouting-seizoen vaste staf wordt, Jippie!

De feestdagen zijn net achter de rug en ook dit jaar heeft de inmiddels stokoude goedheiligman onze scouting groep weer bezocht. Hij heeft zelfs een bijtend cadeau voor iedereen achtergelaten. Ook hebben we weer een kerstviering gehad. De hele groep heeft gezamenlijk "Paniek op de Prairie" gekeken. Ik geloof dat de film wel leuk was ;) Na de kerst en oud-op-nieuw gaan we snel weer de draad oppakken en met het insigne koken beginnen!

Tot de volgende Dukkel,
De Welpenstaf



Wij zijn de gidsen, de gidsen zijn van 11 tot 14 jaar en alleen voor meisjes. Het is heel anders dan de kabouters die hiervoor komen. We doen meer leuke dingen zoals bijv. appelflappen maken, pionieren, knopen, trefbal enz. De staf is wel oké en zijn altijd wel in voor wat lol. Over een paar weken zitten we in een nieuw gebouw waar we vast ook veel lol in gaan beleven.



Kom een keer langs als je geïnteresseerd bent, dat kunnen we ons best voorstellen.

Groetjes Esther, Milou, Solange, Deborah.

Gidsen

De leeftijd is van 11 tot 14 jaar oud.

We doen heel vaak spelletjes zoals boterruilspel, tochten enz.

We hebben een beige blouse.

We hebben verschillende soorten kampen zoals overvlieg weekend, vriendjes en vriendinnetjes weekend enz.

Op kamp leer je overleven in de natuur, je maakt er ook kampvuur en dan speelt Patricia en/of Ralf op de gitaar en wij zingen erbij.

We hebben 5 stafleden en dat zijn Ruud, Marieke, Kirsten, Corinne en Ramon zij zorgen er voor dat alles volgens plan loopt.

Groetjes Kelly, Eugenie, Desiree, Graziëlla.

Hallo iedereen

Wij zijn tussen de 11 en 14 jaar.

Onze groep bestaat uit 5 stafleden:

Ruud

Kirsten

Corinne

Marieke

Ramon

Nu zijn we met 12 gidsen in totaal.

De gidsen dat is de leukste groep van de hele scouting. Ze kunnen goed tenten opzetten en pionieren, maar ook taarten bakken, koekjes bakken en schaatsen.

Ze doen ook veel voorbereiding voor het zomerkamp en hebben daarna ook een leuk en te gek zomerkamp.

Tot zo ver de gidsen

Doeg, Mariëlle, Vera, Sanne, Chantal

